

Beste Buurtbewoners,

Een aantal buurtbewoners gaven mij tijdens het Boschoord feest te kennen dat ze graag op de hoogte willen blijven van mijn activiteiten.

Ik kreeg de tip om dat te plaatsen op de Boschoord Nieuwsflits.

Dinsdag 21 september: Internationale Dag van de Vrede. Thema: "Inclusief samenleven."

Vanwege de Corona regels lukt het nog niet om in de Grote Kerk in Emmen met elkaar te dansen.

Daarom organiseer ik een bijeenkomst bij mij in de tuin met Sacred Dance en/of het Labyrint lopen.

We beginnen van 10.00 tot 12.00 uur met Sacred Dance en 's middags een tweede blok van 13.00 tot 15.00 uur.

Je kunt aan één van de danssessies deelnemen of aan alle twee. Dan graag zelf je lunch meenemen.

De hele dag staat er koffie/thee/water klaar. De dag sluiten we af om 16.00 uur.

Ook kun je individueel het labyrint komen lopen.

Graag van te voren bij mij aanmelden en je voorkeur opgeven hoe laat je het labyrint wilt lopen.

Ik maak een tijdsplanning. Iedereen heeft een half uur de tijd om het labyrint te betreden.

Voor koffie/thee en iets lekkers betaal je € 5,00

Aanmelden bij Joke: jokeduit@hetnet.nl

Omdat het zo fantastisch is om te geven en te ontvangen, gaan we (Joke, Karin&Elles) nog een workshop organiseren met **Engelen, Labyrint lopen en Sacred Dance.**

Op woensdag 6 oktober heb je de mogelijkheid om mee te doen.

Locatie : Emmen, Dennenlaan 44A. Maximum aantal deelnemers: 8 (nog slechts 4 plekjes)

Aanmelden kan bij: info@lichtgidsen.nl of telefonisch per WhattsApp:

Elles Blaauwgeers, 06126 679 67

Voor uitgebreide informatie: www.lichtgidsen.nl/coaching/workshop-met-engelen-het-labyrint-en-sacred-dance/

Kosten € 40,00.

In de maanden oktober en november staan er een aantal dansactiviteiten annex labyrintlopen gepland! Deze data zijn: 10 oktober en 11 november. Het is een project van Ton van der Kroon (auteur) en heet: **11:11 Ceremony for the Earth** (zie Facebook).

Op deze dagen dansen en/of lopen we het labyrint van 10.00 tot 12.00 uur.

We komen op deze dagen om 9.45 uur bij elkaar in mijn danstuin of dansruimte (binnen) en beginnen met sacrale dans.

Voor wie liever het labyrint loopt, ook dat is mogelijk. Data: zondag 10 oktober en donderdag 11 november. Laat wel even weten wanneer je komt!!!!

Een vrijwillige bijdrage mag je in **het rode goede doelen potje** doen.

Hoop jullie snel weer te zien.

Zonnige groet, Joke

Joke Vuurboom

docente Sacred Dance

labyrintwerker ; www.LabyrintWerk.nl

Dennenlaan 44A

7822EL Emmen, NL

06 57257004

+31 591 648128